



RK Parochies Geleen

Jaargang 4 **Parochieblad** nummer 1

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

3 februari 2018 – 17 maart 2018

Een Jaarabonnement op de parochie

Het is januari. Stapeltjes rekeningen op het bureau. De gebruikelijke zaken zo aan het begin van het jaar. De verzekeringen moeten worden betaald en je mag weer voor een jaar de weg op. Huis en inboedel moeten weer worden veiliggesteld voor als er iets is. En verder de jaarabbonementen: een tijdschrift, een lidmaatschap. Is het wel noodzakelijk? Belangrijk genoeg? Heb ik het echt nodig? Gebruik ik het wel? Maar ook: vind ik het welbestede geld, sta ik eigenlijk wel achter het doel ervan?

Aan het begin van het jaar klopt ook de parochie aan voor geld: voor het jaarabonnement. En hierbij moet u zich dan afvragen 'Vind ik het goed dat onze parochie bestaat en haar missie kan uitvoeren?' Natuurlijk kun je zeggen dat de een de parochie meer 'gebruikt' of 'nodig heeft' dan de ander. Maar vinden we dat de parochie er moet zijn in onze tijd, in onze samenleving. Als dat zo is, dan geef je geld, dan doe je je bijdrage.

U weet vast wel dat het de kerken het in Nederland financieel al lang niet meer voor de wind gaat. De groep die bijdraagt is kleiner geworden en de overheid draagt niets bij. Tja, daar is Nederland zelfs tamelijk uniek in. In vroeger tijden (wel lang geleden hoor) mocht de Kerk zelf belasting innen. De Kerken vervulden toen ook vaak meer dan alleen kerkelijke zaken. Denk aan armenzorg, onderwijs en gezondheidszorg. Dit inkomenssysteem kennen we allang niet meer.

Overheden hebben die rol immers overgenomen. En ofschoon overheden niet alles betalen zie je in veel landen om ons heen dat de overheid nog altijd een substantieel deel bijdraagt aan de kerken omwille van het algemeen nut. De Nederlandse overheid heeft in de 19e eeuw die rol niet overgenomen. Waarom is niet helemaal helder. Was het protestante Nederland beducht voor een machtige katholieke Kerk?

In ieder geval krijgt protestant Nederland daarom ook geen subsidie. Een vrij uitzonderlijke positie binnen Europa. De huidige situatie in Nederland lijkt daarmee op die van voormalige communistische staten uit het Oostblok.

Moeten we deze situatie betreuren? Dat weet ik niet. In ieder geval rust er op ons als gelovige, maar misschien ook 'minder gelovige Nederlanders' een grotere verantwoordelijkheid dan op andere Europeanen om de Kerk in onze samenleving overeind te houden. U kunt zich voorstellen dat het om stevige

bedragen gaat. Natuurlijk hoeven de parochies niet rijk te zijn, maar momenteel gaat het vooral om de vraag of een parochie kan blijven bestaan of niet. Af en toe hoor ik al over parochies die failliet zijn. Ik weet niet wat voor een consequenties dat precies heeft, maar in zo'n toestand willen we niet terechtkomen. Daarom moeten we er als parochies voor zorgen dat we op een deugdelijke manier financieel beleid voeren. Daar werken we ook hard aan. Maar zonder constructieve, structurele en substantiële bijdragen van zoveel mogelijk parochianen gaat het niet lukken. Wilt u meer informatie, ook over mogelijk belastingvoordeel, neem gerust contact op met onze penningmeester. Namens de parochie dank ik u hartelijk voor uw jaarlijkse bijdrage.

Pastoor Quaedvlieg

Kerstpakketten goed ontvangen

Afgelopen kerst konden we weer 56 pakketten rondbrengen in Geleen. Een aantal vrijwilligers zijn de pakketten gaan bezorgen en ze hebben ervaren dat het heel mooi en dankbaar werk is en ook heel hard nodig. Ze hebben vele blijde gezichten gezien. We hebben dit mede door uw bijdrage aan de kerstpakketten actie kunnen doen. Namens iedereen hartelijk dank hiervoor!

Nog enkele plaatsen vrij

Van 25 april tot 2 mei 2018 naar Santiago de Compostella!

Voor snelle beslissers: er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de pelgrimsreis komend voorjaar naar Santiago de Compostella. Een achtdaagse vlieg-/bus-/wandereis waarin pastoor Quaedvlieg ons, gebruik makend van zijn eigen ervaringen, zal meenemen langs de Noord-Spaanse pelgrimsroute.

We bezoeken: Pamplona, Santa Domingo de la Calzada, Burgos, León, Cruz de Ferro, Astorga, O Cebreiro en Santiago, waar we natuurlijk eindigen bij het graf van Sint Jacobus in de kathedraal. De reissom bedraagt € 990.

Voor meer informatie en aanmelden kunt U contact opnemen met het parochiekantoor.

Dirigent Gemengd Koor Oud-Geleen Harrie Ramakers overleden

Op 3 januari overleed Harrie Ramakers. Hij was 40 jaar dirigent en ook erelid van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de parochie Oud-Geleen. Al die jaren is hij een grote inspirator geweest voor het koor. Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid heeft hij er steeds voor gezorgd dat het koor de H. Missen kon opluisteren met mooie passende gezangen. Daarmee is hij niet alleen van grote betekenis geweest voor het koor maar ook voor de parochie. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Wij wensen zijn echtgenote Astrid en overige familieleden heel veel sterkte toe.

Familieberichten

Dopelingen

10 december	Julie Janssen	OLAB
10 december	Lex Penders	St. Augustinus
17 december	Seb Schievink	Christus Koning

'Mogen zij naar voorbeeld van hun ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap opgroeien tot goede christenen.'

Overledenen

9 december	Martha Baggen - Hubens, 90 jaar	M&P Oud-Geleen
13 december	Huub Cordewener, 86 jaar	St. Augustinus
1 januari	Lambert Dreessen, 85 jaar	Christus Koning
3 januari	Harrie Ramakers, 69 jaar	M&P Oud-Geleen
17 januari	Theo Rooijackers, 87 jaar	OLAB

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Voorgenomen huwelijken

5 mei	Marco Pertuz en Eliana Cardona	M&P Oud-Geleen
15 juni	Kevin Bocken en Stephanie Emans	St. Augustinus
7 juli	Joey Luijten en Celeste Claessens	Christus Koning
1 september	Erwin Hoofs en Claudia Godeanu	Christus Koning

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst 'We wensen hun Gods zegen toe en de kracht om hun woord van trouw alle dagen waar te maken.'

Oud- Kerkbestuurslid Lambert Dreessen overleden

Op 1 januari overleed Lambert Dreessen, oud-kerkmeester gebouwen van de Christus Koningparochie. Hij heeft zijn deskundigheid maar zeker ook zijn betrokkenheid ingezet om te waken over het onroerend goed aan de Kluis. Dat heeft hij uitstekend gedaan en daar zijn we hem veel dank voor verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook na zijn actieve periode als kerkmeester bleef Lambert nauw betrokken bij het reilen en zeilen in de Christus Koningparochie. Op zondag was hij vaak in de kerk te vinden en ook op de donderdagochtenden bij de doordeweekse mis. Altijd prettig aanwezig en met belangstelling voor de parochie en de mensen. We wensen zijn echtgenote Mia, kinderen, klein- achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Normaliter deed ik elk jaar op het einde van de Carnaval mis op de 11e van de 11e in onze "Waereldsjad Gelaen" een overdenking. Helaas werd ik daar dit jaar door "De Flaarisse" niet meer voor gevraagd. Toen ik na een gesprek hierover met Pastoor Quaedvlieg door hem gevraagd werd om een overdenking te maken voor ons parochieblad dacht ik aan iets dat daar uitermate geschikt voor zou zijn, namelijk het voorwoord van de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Adrianus Johannes Kardinaal Simonis in mijn boek "Alaaf en Alleluja; Kerk en Karnaval". Ik citeer hem dan ook zeer graag. ----"Het is goed dat in een bijzonder boek als dit een voorwoord staat vanuit Kerkelijke oogpunt, naast de inleidingen vanuit filatelistische en Carnavaleske optiek. Carnaval is immers van oorsprong een Kerkelijk feest dat verwijst naar de komende vastenperiode. Het woord Carnaval komt van "Carne vale" dat betekent "Vlees vaarwel". In de vastenperiode eet men minder (vroeger zelfs maar één maaltijd per dag) en op vastendagen eet men geen vlees. De vastentijd is een tijd van bezinning van "versterving" en bekering als voorbereiding op het Paasfeest. Het feest van de verrijzenis van Jezus Christus. Vóór die vastenperiode organiseert men dan een groot feest; Het Carnaval, waarbij men zich nog even tegoed doet aan eten en drinken. Het Carnaval wordt op Dinsdagavond afgesloten. De daaropvolgende Woensdag wordt Aswoensdag genoemd en is het begin van de Vasten, waarbij het de gewoonte is om het zogenaamde askruisje te ontvangen. Traditioneel hoort daar het haringhappen bij (in plaats van vlees) tezamen met roggebrood. Dat er nu door de heer Meijntz een boek is geschreven (Alaaf en Alleluja) doet recht aan de bredere sociale, historische en religieuze betekenis van het Carnavalsfeest. Dat het ook nog geïllustreerd is met de afbeelding van postzegels doet mij, als amateur - filatelist, deugd. Wij mogen "samen" vieren met aandacht voor elkaar, ook al gebeurt dat incognito of "gemaskerd". We mogen ons uiten vóór de aanvang van de Vasten, omdat we feesten vóór het begin van een bezinningsperiode. En die vastenperiode leidt ons naar het Paasfeest. Het feest waarbij God ons heeft getoond een God van levenden te zijn....Dan klinkt het Alleluja. De titel van dit boek geeft dan ook exact aan waar het om gaat; van Carnaval tot Pasen. Van zottekop tot eierdop, ofwel: van Alaaf tot Alleluja". --- Adrianus Kardinaal Simonis.

Er is dus méér dan alleen geld verdienen, belasting betalen en formulieren invullen of zoals de Keulse Kamevalshymne "Viva Colonia" het verwoordt : "Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den Liebem Gott und hab'n noch immer Durst!"

Overigens, tijdens de ontvangst van de Stadsprins van Utrecht en zijn gevolg ontving de Kardinaal ook diverse (Carnaval) onderscheidingen en verleende hij er ook namens het Aartsbisdom Utrecht. Dat ik er ook een mocht ontvangen heb ik te danken aan Drs. M.E.M.G. Schyns, Pr. Kerkelijk rechter (uit Geleen afkomstig) en de perschef Loek Singelmeijer, beiden van het Aartsbisdom Utrecht.

Mocht u nu nieuwsgierig zijn naar de gehele inhoud van "Alaaf en Alleluja", dan kunt U terecht voor de aankoop van zo'n boek bij Fotostudio Foto Rijkies aan de Nieuwe Markt 53 in Geleen. Oh, ja en voordat ik het vergeet, Alaaf staat ook voor de 11 en Alleluja o.a. voor Psalm 111 ! Welk een toeval!

Jaarorde Sjoutvotte voor leden van de Schola Gregoriana



Tijdens de Carnavalsmis van de Sjoutvotte werd op zondag 21 januari door prins Thijs I en jeugdprins Mauro de Jaor-orde van de Sjoutvotte uitgereikt aan Herman Rolink, Wim Janssen, Jo Geraets en Paul Bronneberg, allen lid van de Schola Gregoriana van de Christus Koningkerk. Jo Willems, door ziekte afwezig, zal de orde bij een latere gelegenheid ontvangen. De Schola Gregoriana o.l.v. George Bakx, levert al 22 jaar een muzikale bijdrage aan de Carnavalsmis, al een aantal jaren ondersteund door Ronald Claessens.



Vasten? Hoe doe je dat? Spiritualiteit, soberheid, solidariteit

Vraag de oude generatie wat vasten is en de verhalen over een snoeptrommeltje, geen vlees eten, niet roken komen direct ter tafel. Ook de uitzonderingen wanneer je en wie niet hoeft te vasten, weet men feilloos. Maar wat vasten in deze tijd betekent en hoe je dat doet... dat is een moeilijke vraag. Toch lijkt vasten weer op meer sympathie te kunnen rekenen dan een heel aantal jaren terug.

De consumptiemaatschappij kan soms vermoeiend zijn en de luxe teveel van het goede. We verlangen af en toe naar tijden van matiging, bezinning. Maar hoe breng je dat in relatie met vasten? Of heeft het wel met elkaar te maken? Want vasten heeft toch met God te maken?

Dat laatste is zeker waar, maar je kunt deze materie heel gemakkelijk van twee kanten benaderen. Als de een 'vasten' benadert vanuit een verlangen van consumeren of ontgiften (om maar eens moderne begrippen te gebruiken) dan is dat best oké. Al doende zal men vaak ook merken dat een geestelijke gezondheid daaraan gekoppeld is en langzaam ontdekt men de kracht van het spirituele in het leven en van God. Van het lichaam naar de geest! Een ander vertrekt aan de andere kant. Het verlangen om dichter bij God te zijn, vraagt ook om een lichamelijke inspanning. Het iets ontzeggen aan de lichamelijke behoeften, versterkt de geestelijke oefening van gebed, meditatie of liefde voor God en de naasten. Van de geest naar het lichaam!

Maar om welke doelen draait het nu in de vasten. Makkelijk te onthouden zijn de drie 'S-sen'! Spiritualiteit, soberheid, solidariteit. Alle drie hebben ze te maken met verbinding, het tegengaan van de vervreemding. Soms zijn we van onszelf vervreemd geraakt en zoeken we weer verbinding met onze ziel, met ons diepste innerlijk: daarom soberheid. Soms spreken we van vervreemding ten aanzien van de mensen om ons heen. We moeten dan werken aan solidariteit. En soms is er sprake van vervreemding als wij het fundament van ons leven kwijt zijn, onze plaats in het groter geheel niet meer kennen en God te ver weg is in ons leven. Dan hebben wij spiritualiteit nodig. De drie punten komen ook overeen met de klassieke opdrachten van de vastentijd. Meer bidden: werken aan spiritualiteit en verbinding met God.

Aalmoes geven: werken aan solidariteit en verbinding met je medemens.
Vasten: werken aan soberheid en bewustwording en verbinding met je zelf.
De volgorde maakt niet. Als ze alle drie maar aanwezig zijn.

Veertigdagentijd is een mooie tijd om aan soberheid, spiritualiteit en solidariteit te werken. De tijd is te overzien. Veertig dagen is natuurlijk een serieuze tijd en lang genoeg om een verandering teweeg te brengen. En ook weer niet zo lang dat het niet meer vol te houden is.

En een ander belangrijk element is de gezamenlijkheid. Samen vasten stimuleert elkaar, helpt elkaar om het beter of langer vol te houden. Natuurlijk geeft ieder een eigen invulling aan de wijze van vasten, maar de wetenschap dat de ander ook vast, versterkt de spirituele kracht van wat wij doen. Nee, we vasten niet alleen voor onszelf. We vasten met en voor elkaar. Daar zit al een stuk solidariteit in. Heel logisch ook om als geloofsgemeenschap een periode van matiging te houden. Wanneer we als parochie of werkgroepen van de parochie bij elkaar komen, houden we ons ook aan de vasten. Al is het maar om elkaar te helpen en te wijzen naar deze bijzondere tijd van toeleven naar Pasen. Wilt u hulp vanuit de parochie om serieus deze veertigdagentijd op te pakken. Overweeg dan om u te abonneren op de dagelijkse vastenopdracht of de kleine meditatie van het pastoraal team. Een vruchtbare vastentijd toegewenst.

Pastoor Quaedvlieg

Samen de veertigdagentijd beleven

Op Aswoensdag start de 40-dagentijd, de vasten. Vroeger een tijd van vaste gebruiken. Nu gaat het misschien allemaal niet meer zo automatisch, maar dat neemt niet weg dat er ook nu volop mogelijkheden zijn om van de 40-dagentijd een bijzondere tijd te maken. Dat kan ieder voor zich natuurlijk doen, maar beter doen we dat samen. In dit parochieblad daarom veel aandacht voor en informatie over de 40-dagentijd. We nodigen iedereen van harte uit om er inspiratie uit te putten en zich aan te sluiten bij de activiteiten binnen onze parochie.

Een mooie manier om samen op weg te gaan naar Pasen.

Vastenactie voor Zambia

Allereerst is er natuurlijk de Vastenactie zelf. Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). Alle opbrengsten van alle activiteiten gaan naar dit doel. Natuurlijk staan er ook weer collectebussen in alle kerken en bij dit parochieblad treft u ook het bekende vastenzakje aan.

De Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben. “Doen wat niemand wil doen.” En: “Gaan naar gebieden waar niemand naartoe wil gaan.” Dat is de opdracht die de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria ooit van hun stichter kregen. En dus gingen de zusters onder meer naar Zambia, waar ze zich inzetten voor Aidspatiënten. In het westen is dit een ziekte geworden die goed te behandelen is. Maar in Afrika gaan er nog elke dag mensen aan dood. De zusters hebben zich hun lot aangetrokken en proberen zoveel mogelijk mensen met HIV/Aids te helpen. Tijdens de Vastenactie zetten wij ons in om de zusters te helpen doen wat niemand wil doen en te gaan naar gebieden waar niemand wil gaan.

Informatieavond

Op maandag 19 februari komt Guus Prevoo van het landelijke vastenactiebureau het een en ander vertellen over het project in Zambia. Dat gebeurt in de pastorie van Lindenheuvel aan de Bloemenmarkt en begint om 20.00 uur. Een boeiende inspiratie-avond als start van de veertigdagentijd!

In gesprek bij het koffiedrinken na de mis

In alle kerken wordt er regelmatig koffie gedronken na de mis. Aan het begin van de vasten gaan we daarbij in gesprek over de vastenactie. Er zal informatie beschikbaar zijn en er zijn filmpjes te zien over het project in Zambia. Dat gebeurt op de volgende dagen:

Zaterdag 17 februari Pastoor van Arskerk na de mis van 17.30 uur

Zondag 18 februari HH Marcellinus & Petrus na de mis van 9.30 uur

Zondag 18 februari Christus Koningkerk na de mis van 11.00 uur

Zondag 4 maart Augustinuskerk na de mis van 9.30 uur.

In OLAB Lindenheuvel is geen koffie drinken meer na de mis. Daarom vindt de informatie- en inspiratieavond daar plaats op maandag 19 februari om 20.00 uur in de pastorie.

Elke dag vastenmeditatie en vastenopdracht

De veertigdagentijd is niet iets van af en toe er eens aan denken. Het gaat echt om een periode van veertig dagen, waarin we elke dag ons best doen om er aan te denken en mee bezig te zijn. Om daar bij te helpen, biedt het pastorale team elke dag een digitale vastenmeditatie aan. Nieuw dit jaar is dat er ook elke dag een opdracht bij zit. Een uitdaging om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met het vasten tijdens de veertigdagentijd. Alle opdrachten hebben te maken met de 3 'S-en': soberheid, spiritualiteit en solidariteit. Een aanrader voor iedereen om zich daar op te abonneren! Dat kan via parochiekantoorgeleen@gmail.com

Gebed en opdracht in kerken die overdag open zijn

In de kerken die overdag (gedeeltelijk) open zijn, OLAB, Pastoor van Ars en Augustinus, wordt elke week een nieuw gebed neergelegd met ook daarbij een opdracht voor die week. Op deze manier willen we mensen die regelmatig wandelen of fietsen, uitnodigen om elke week daarbij een kerk aan te doen en het gebed en de opdracht daar op te pikken. Natuurlijk is het gebed ook bedoeld voor de mensen die regelmatig een kaarsje op gaan steken of die even willen bijkomen in de rust en de stilte van de kerk.

Aan dit gebed en de opdracht wordt ook aan het einde van de weekendmissen aandacht besteed. Op deze manier worden ook de mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn betrokken bij deze manier van vasten.

Elke maandagavond

Kruisweg in Augustinuskerk

Tijdens de vasten wordt in de Augustinuskerk elke maandagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. Al jarenlang een traditie tijdens de vasten. Een mooi moment van inspiratie. In Rome gebeurt dat tijdens de vasten elke avond in een andere kerk. Daar zijn immers ook zoveel kerken dat dat daar ook mogelijk is. Maar ook de traditie in onze Augustinuskerk is de moeite waard!

Woensdag 14 maart

Gezamenlijke vastenmaaltijd

De warme maaltijd is bij uitstek geschikt om na te denken over soberheid. We hoeven immers niet elke dag vlees of vis te eten, het kan misschien ook best wat minder. Goed om daarbij te denken aan de grote aantallen mensen over de hele wereld die maar zelden een volwaardige warme maaltijd krijgen. Op woensdag 14 maart denken we daar gezamenlijk over na tijdens de vastenmaaltijd om 18.00 uur in de crypte van de Augustinus kerk. Aansluitend gaan we gezamenlijk naar de mis om 19.00 uur. De kosten om deel te nemen zijn € 6,00 per persoon en de opbrengst gaat uiteraard naar de vastenactie. Denk er wel aan dat deze vastenmaaltijd voor die dag de hoofdmaaltijd is!

Graag vooraf aanmelden bij het parochiekantoor

(parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch: 046-4743420).

Zaterdag 17 maart

Vastenwandeling vanuit Oud Geleen

Op zaterdag 17 maart wandelen we vanuit het parochiehuis aan de Leursstraat in Oud-Geleen naar Abshoven. Dit voormalige klooster werd in de vorige eeuw o.a. gebruikt voor de opvang van weeskinderen. We verzamelen om 10.00 uur in het parochiehuis en de wandeling zal alles bij elkaar ongeveer twee uur duren. De kosten zijn € 5,00 en ook deze opbrengst gaat naar de Vastenactie.

Vastenwandeling jongeren

Ook de jongeren gaan wandelen voor de vastenactie. Ook dit jaar kunnen er intenties worden opgegeven via de bekende dozen die in alle kerken worden geplaatst. Voor elke intentie wordt een bedrag gevraagd en ieder mag zelf de hoogte daarvan bepalen. Ook hiervan gaat de opbrengst uiteraard naar de Vastenactie. Mochten er jongeren zijn die zich hierbij willen aansluiten, dan kunnen zij zich aanmelden bij kapelaan Carlos Martinez.

We hopen dat deze activiteiten iedereen zullen inspireren tijdens de veertigdagentijd. Zo gaan we samen op weg naar de Goede week en naar Pasen. Daarover meer in het volgende parochieblad dat vlak voor de Goede week verschijnt. Tot slot nog een mooi voorbeeld van een zelf bedachte vastenactiviteit vorig jaar.

Vastenactie anno 2017

Als groep van acht leidinggevendenden waren we nooit zo bezig met vasten. Wel als er iemand weer eens een dieet volgde maar verder ook niet. Afgelopen jaar hadden we met drie personen afgesproken mee te doen met de vastenactie maar we wisten eerst niet hoe. Het idee kwam al snel op tafel. Normaal gesproken gaan we iedere dag met z'n allen naar de personeelskantine om daar een kop soep of een belegd broodje of iets dergelijks te kopen. Het idee was om dit tijdens de vastentijd niet te doen en gewoon ons brood van thuis te nuttigen en het geld dat we spaarden in een potje te doen voor de vastenactie. Na de Pasen telden we het geld en bleek de opbrengst € 328,25 te zijn, een mooi bedrag. Het allermooiste hiervan is dat er eerst drie personen enthousiast waren maar dat uiteindelijk iedereen enthousiast werd. En als we soms in de verleiding kwamen om toch die soep te kopen, dan herinnerden we elkaar er aan dat we bezig waren met vasten voor een goed doel. Voor 2018 hebben we alle acht weer voornemens om te vasten maar hoe weten we nog niet.

Yvonne Poelen, Kerkbestuurslid diaconie



Vastenactie 2018 **Zambia**

VASTENACTIE
EEN ACTIE VAN STICHTING BVA



Missen, vieringen en intenties



St. Augustinus Lutterade Prins de Lignestraat

Zondag 4 februari 9.30u Hoogmis Carnavalsmis Kraonkelaere

Annie Ummels-Vogelers (par.) en Giel Ummels; jrd. ouders Stevens-Seegers en dochter José. **ACTIE KERKBALANS**

Na de mis koffie drinken in de pastorie aan de Prins de Lignestraat

Maandag 5 februari 9.00u H. Mis voor de zieken van de Parochie.

Dinsdag 6 februari 15.30u Viering in Olympiastaete.

Woensdag 7 februari 19.00u H. Mis

ouders Diederens-Hennekens, Lucie Diederens.

Vrijdag 9 februari 9.00u H. Mis t.e.v. H. Bernadette.

Zondag 11 februari 9.30u Hoogmis Lies van Halbeek-in 't Panhuis (verj.); Alida en Maurits Amada (bgv. hun 60-jarig huwelijk).

Maandag 12 februari 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

Dinsdag 13 februari Géén H. Mis in Olympiastaete.

Woensdag 14 februari ASWOENSDAG Géén H. Mis in deze kerk wel in andere parochiekerken.

Tussen 10.00-12.00u Utdelen askruisjes in verzorgingshuizen

Vrijdag 16 februari 9.00 H. Mis Echtbaar Kleefman-Keulers; t.e.v. St. Cornelius.

Zondag 18 februari 9.30u Hoogmis Lies Heuts-Jacobs (par.); Cisca Kapell-van Buggenum (par.). **VASTENACTIE**

Maandag 19 februari 9.00u H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

19.00u Bidden van de Kruisweg

Dinsdag 20 februari 15.30u Viering in Olympiastaete.

Woensdag 21 februari 19.00u H. Mis

Ouders Diederens-Hennekens, Lucie Diederens.

Vrijdag 23 februari 9.00u H. Mis t.e.v. H. Bernadette.

Zondag 25 februari 9.30u Hoogmis

Jrd. Fientje Kohlen; Elly Velings-Schreurs (par.) en zoon Jan Velings (vrj.).

VASTENACTIE

Maandag 26 februari 9.00u H. Mis Voor Priesterroepingen.

19.00u Bidden van de Kruisweg.

Dinsdag 27 februari 15.30u H. Mis in Olympiastaete.

Woensdag 28 februari 19.00u H. Mis Uit dankbaarheid.

Vrijdag 2 maart 9.00u H. Mis t.e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 4 maart 9.30u Hoogmis

Eerste jrd. Pierre Kusters; Trees Baggen; Jan Stelten; Mia Odekerken-van Hinsberg (par.); Mathieu Göbbels (par.). **VASTENACTIE**

Na de mis koffie drinken in de pastorie aan de Prins de Lignestraat met gesprek over Vastenactie

Maandag 5 maart 9.00u H. Mis 19.00u Bidden de Kruisweg.

Dinsdag 6 maart 15.30u Viering *in Olympiastaete*.

Woensdag 7 maart 19.00u H. Mis

Ouders Diederer-Hennekens, Lucie Diederer.

Vrijdag 9 maart 9.00u H. Mis Voor slachtoffers van terreur en geweld.

Zondag 11 maart 9.30u Hoogmis Cisca Kapell-van Buggenum (par.).

VASTENACTIE

Maandag 12 maart 9.00u H. Mis Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

19.00u Bidden van de Kruisweg.

Dinsdag 13 maart 15.30u H. Mis *in Olympiastaete*.

Woensdag 14 maart 19.00u H. Mis

Vrijdag 16 maart 9.00u H. Mis t.e.v. H. Cornelius.

Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk geopend op maandag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het Allerheiligste.



**Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Bloemenmarkt Lindenheuvel**

Zaterdag 3 februari 19.00u H. Mis met volkszang *Blasiuszegen*

Ton en Paula Jacobs-Baggen. **ACTIE KERKBALANS**

Maandag 5 februari 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Dinsdag 6 februari 14.30u H. Mis *in de Bloemenhof*

Zaterdag 10 februari 19.00u H. Mis met gemengd koor **Carnavalsmis**

Swentibolders Sjeng Steenbakkers (jrd); Antoon Kropivšek (jrd).

Maandag 12 februari 19.00u Géén H. Mis

Dinsdag 13 februari Géén Viering *in de Bloemenhof*

Woensdag 14 februari ASWOENSDAG Tussen 10.00-12.00u

Uitdelen askruisjes in verzorgingshuizen.

19.00 u H. Mis met gemengd koor *met uitdelen askruisjes.*

Zaterdag 17 februari 19.00u H. Mis met volkszang Ouders Steenbakkers-

Paantjens (jrd); Bertha Sebrechts-Kern (vrj); Tiny Krause-Kortooms.

VASTENACTIE

Maandag 19 februari 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Dinsdag 20 februari 14.30u H. Mis *in de Bloemenhof*

Zaterdag 24 februari 19.00u H. Mis met volkszang Alfons Zoutzen (jrd)
Jo Zoutzen en familie; Kitty Geraets; Gerda Diedereren-Custers (vrj); John Mols.

VASTENACTIE

Maandag 26 februari 19.00 u H. Mis *met Marianoveen*

Dinsdag 27 februari 14.30 u *Viering in de Bloemenhof*

Zaterdag 3 maart 19.00u H. Mis met volkszang Voorbereiding EHC thema: Het Woord Ton en Paula Jacobs-Baggen (jrd Ton); ouders van Velzen-Bertels en Joke Schlein- van Velzen. **VASTENACTIE**

Maandag 5 maart 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Dinsdag 6 maart 14.30u H. Mis *in de Bloemenhof*

Zaterdag 10 maart 19.00u H. Mis met volkszang Sjeng Engelen (vrj); ouders de Kort-Cloudt (vrj en jrd); Maria Cuijpers-Coenen, Antoon Cuijpers, Elisabeth Cuijpers-Leers en Willy Cuijpers; Bertha Sebrechts-Kern; ouders Ronkaerts-Lutgens (jrd). **VASTENACTIE**

Maandag 12 maart 19.00u H. Mis *met Marianoveen*

Dinsdag 13 maart 14.30u *Viering in de Bloemenhof*



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen **Leursstraat**

Zondag 4 februari 9.30u Hoogmis Uit dankbaarheid vanwege 80^e verjaardag; Bert de Bruijn; echtp. Piosik-Duczmal; jrd. ouders Schmitz-Koch en Frits Schmitz; jrd. Hub Ackermans; overl. ouders Pepels-Curvers; jrd. Jean en Tiny Eummelen-Jacobs. **ACTIE KERKBALANS** *Aansluitend aan de Heilige mis is er koffie drinken in het parochiehuis.*

Dinsdag 6 februari 14.30u *Viering in WZC Oud-Geleen*

18.30u *Rozenkransgebed*

Woensdag 7 februari 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.

Zondag 11 februari 9.30u Hoogmis Ouders v.d. Venne-Puts; Harie en Mia Puts-Gelissen.

Dinsdag 13 februari Géén H. Mis *in WZC Oud-Geleen*

18.30u *Rozenkransgebed*

Woensdag 14 februari ASWOENSDAG 9.00u H. Mis met uitdelen askruisjes.
Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers.

Tussen 10.00-12.00 uur *Uitdelen askruisjes in verzorgingshuizen*

Zondag 18 februari 9.30u Hoogmis Jrd. Wil Soons en ouders Soons-Heuman.

VASTENACTIE *Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis met gesprek over Vastenactie*

Dinsdag 20 februari 14.30u *Viering in WZC Oud-Geleen*

18.30u *Rozenkransgebed*

Woensdag 21 februari 9.00u H. Mis Voor de zieken.

Zondag 25 februari 9.30u Hoogmis Jrd. ouders Henssen-Konings en zoon Jos; jrd. Caspar Schreurs. **VASTENACTIE**

Dinsdag 27 februari 14.30u H. Mis in *WZC Oud-Geleen*

18.30u Rozenkransgebed

Woensdag 28 februari 9.00u H. Mis Voor vrede.

Zondag 4 maart 9.30u Hoogmis Voorbereiding EHC thema: Het Woord Ouders Waelpoel-Janssen. **VASTENACTIE** *Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuys.*

Dinsdag 6 maart 14.30u Viering in *WZC Oud-Geleen*

18.30u Rozenkransgebed

Woensdag 7 maart 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.

Zondag 11 maart 9.30u Hoogmis Jrd. Irene Frenken-Köhlen. **VASTENACTIE**

Dinsdag 13 maart 14.30u H. Mis in *WZC Oud-Geleen*

18.30u Rozenkransgebed

Woensdag 14 maart 9.00u H. Mis Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers.



Christus Koning Kluis

Zondag 4 februari 11.00u H. Mis Schola Gregoriana

Eerste jrd. Louisa van der Velpen-Frederix en gedachtenis Emile van der Velpen; Thei en Leny Habets-Ament (beider jrd); ouders Frings-Boers; overledenen van de familie Bemelmans-Hillegers. **ACTIE KERKBALANS**

Donderdag 8 februari 9.00u H. Mis Voor alle overleden parochianen

Zondag 11 februari 11.00u H. Mis Volkszang

Peter Donners en ouders Jo en Mia Donners; Bert Schumacher.

woensdag 14 februari ASWOENSDAG

Tussen 10.00-12.00 uur *Uitdelen askruisjes in verzorgingshuizen*

19.00u H. Mis met uitdelen askruisjes

Donderdag 15 februari 9.00u H. Mis Voor alle overleden parochianen

Zondag 18 februari 11.00u H. Mis Schola Gregoriana

Zwd. Lambert Dreessen; jrd. Jo Bosch; Sjeer Aerssens. **VASTENACTIE**
Na de mis koffie drinken met gesprek over vastenactie

Donderdag 22 februari 9.00u H. Mis Voor alle overleden parochianen

Zondag 25 februari 11.00u H. Mis Schola Gregoriana

Jrd. Pierre Kerkhofs. **VASTENACTIE**

DoNDERDAG 1 maart 9.00u Géén H. Mis wel in de Pastoor van Arskerk

Zondag 4 maart 11.00u Gemengd koor Voorbereiding EHC thema: Het Woord VASTENACTIE 1^e Jaardienst Netje Nelissen *Na de mis koffie drinken*

Donderdag 8 maart 9.00u Voor alle overleden parochianen

Zondag 11 maart 11.00u H. Mis Schola Gregoriana Bert Schumacher; ouders Penders-Schreurs. VASTENACTIE

Donderdag 15 maart 9.00u Voor alle overleden parochianen



H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat

Zaterdag 3 februari 17.30u H. Mis Volkszang ACTIE KERKBALANS

Dinsdag 6 februari 15.30u H. Mis in de Bunderhof

Zaterdag 10 februari 17.30u H. Mis Kerkkoor

Dinsdag 13 februari Géén viering in de Bunderhof

Woensdag 14 februari ASWOENSDAG Géén H. Mis in deze kerk wel in andere parochiekerken.

Tussen 10.00-12.00 uur *Uitdelen askruisjes in verzorgingshuizen*

Zaterdag 17 februari 17.30u H. Mis met Cantare VASTENACTIE

1e jaardienst voor Mia Rouschop-Senden, na de mis gesprek over vastenactie

Dinsdag 20 februari 15.30u H. Mis in de Bunderhof

Zaterdag 24 februari 17.30u H. Mis Kerkkoor Jacques Lemeer VASTENACTIE

Dinsdag 27 februari 15.30u *Viering in de Bunderhof*

Donderdag 1 maart 9.00u H. Mis Guus Tans

vrijdag 2 maart 18.30u Taizéviering

Zaterdag 3 maart 17.30u H. Mis Volkszang VASTENACTIE

Dinsdag 6 maart 15.30u H. Mis in de Bunderhof

Zaterdag 10 maart 17.30u H. Mis Voor alle overleden parochianen

VASTENACTIE

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad, periode 17maart t/m 27 april, kunt u tot en met 2 maart a.s. opgeven bij uw parochiehuis. Misintenties voor een doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 misintenties voor een H. Mis in het weekend kosten € 27,50. Voor de overige stipendia verwijzen wij naar de website van de parochies www.rkparochiesgeleen.nl Heeft u kopij of wilt u reageren op artikelen geef dat dan vóór 2 maart door via uw parochiehuis of parochiekantoorgeleen@gmail.com

Pastoraal team

Pastoor H. Quaadvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE

046-4743420

parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX

046-4746266

Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO

046-4378113

jsietzema1950@gmail.com

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31

Open donderdag 10.00 tot 11.30 u

046-4746266

NL14INGB0001055031

NL20RABO0130503592

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-4744338

bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3

Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.

06-57 78 79 56

parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com

NL27RABO0116000511

NL21INGB0001033274

Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Foto's kerkgebouwen:

Stichting kerkgebouwen in Limburg

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13

Open dinsdag 13.30 tot 15.30 u.

046-4743420

NL42INGB0001038522

NL94RABO0130501581

Contactpersoon PKG:

John Buskens 046-4741171

johnbus@planet.nl

Parochie Christus Koning/

H. Pastoor van Ars

PH Kluis 21 (ingang sacristie)

Open maandag 10.00 tot 12.00 u.

06-82980600

c.koningkluis@gmail.com

NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)

NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904

bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Wilt u thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand) of bezoek bij een ziekenhuisopname? Geef dit dan door aan het parochiekantoor (zie verder).

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta

Maria Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE

parochiekantoorgeleen@gmail.com

secretariaatRKPParochiesGeleen@

gmail.com 046-4743420. Parochie-

kantoor is bereikbaar ma t/m vrij van

9.00 tot 12.00 u.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

