



RK Parochies Geleen

Jaargang 4 **Parochieblad** nummer 5

Redactieadres: Bloemenmarkt 13 6163 CE Geleen parochiekantoorgeleen@gmail.com

25 augustus 2018 – 18 oktober 2018

Fantastisch dat ze God hebben!

Deze keer schrijf ik vanaf een vakantieadres. Momenteel loop ik van Porto naar Santiago. Portugal vind ik een fascinerend land. Tikkeltje ruig of nog niet belast door een steeds verder voortschrijdende beschaving. Het heeft iets origineels en daarom ook iets krachtigs en authentiek. Ook opvallend is de zichtbaarheid van het geloof. Veel kerken en christelijk symbolen en aan veel huizen religieuze afbeeldingen, vooral van Fatima. Het zal veel Nederlanders wel een beetje ouderwets aandoen.

Toch kun je echt niet zeggen dat Portugezen absoluut wereldvreemd zijn. Zij hebben scholen, goed onderwijs, televisie en mobiele telefoon, alles is te koop, ze spreken ook steeds beter hun talen, hebben een gevoel voor filosofie... en toch blijft geloof een kracht en een steun. Ik realiseerde me dat Portugal de laatste dictatuur van West-Europa heeft gekend. Nu pas is een generatie aan zet die deze dictatuur niet meer heeft ervaren. Maar de 50plusser nog wel. Dictaturen hebben altijd iets geslotens. Met zo'n geschiedenis nog vers in het geheugen zoek je van harte de connectie met de wereld om je heen. Portugal is helemaal Europa.

En meer recent heeft Portugal de financiële economische crisis meegemaakt. Die heeft er fors ingehakt en stevige maatregelen moesten genomen worden. Maar eigenlijk hebben wij het land nauwelijks horen piepen. Alsof er een diepere innerlijke kracht en waarde te vinden was, die sterker was dan deze simpele uitdaging in onze snelle wereld. Ook hierin zouden de kracht van het geloof en de ervaring van hun geschiedenis kunnen hebben meegespeeld.

Als je er over nadent... wie gaat uit de EU? Dat is Engeland! Nota bene het enige land in Europa dat eeuwenlang geen bezetting heeft gekend en nauwelijks iets van een dictatuur. En er zijn landen die meer uit hun vel sprongen bij het vooruitzicht van economische achteruitgang.

Kunnen wij als parochie er iets van leren? Misschien wel... dan denk ik aan twee dingen. Het zijn de twee dingen waar wij in onze parochie erg druk mee in de weer zijn. Allereerst is dat de catechese. Die is de laatste jaren doorheen alle generaties tamelijk verwaarloosd. Maar catechese is het leren en scheppen van een fundament in het leven van een mens. Wanneer de wereld om ons heen dreigt in te storten of dreigend wordt, vinden we in het geloof een diepe innerlijke steun en kracht. Dat komt niet vanzelf. Het wordt tijd om daar aan te werken, om

onze kracht te hervinden. En het tweede is natuurlijk het samengaan van de parochies, inkrimpen, durven loslaten etc... Wie beseft wat er werkelijk op het spel staat en bewust is van het feit dat wij ook maar een parochie zijn als alle andere, weet dat de andere medespelers geen concurrenten zijn maar juist je hulp.

Maar nog belangrijker, kunnen we voor onszelf iets leren? Vast en zeker! Want een fundament hebben we allemaal nodig. Als we geconfronteerd worden met tegenslag op het werk of verlies ervan, wanneer het niet loopt in onze persoonlijke relatie of als wij onze partner kwijt raken, wanneer we ons zorgen maken om de gezondheid, wanneer stress ons leven lijkt te bepalen en niets echt lijkt te lukken... een beetje troost doet goed, maar wat we echt nodig hebben is een fundament in ons leven, het bewustzijn dat er meer is in dit leven dan al die dingen die ons in verwarring kunnen brengen. Zo'n fundament kan het geloof zijn, maar dat is meer dan een goed gevoel bij een kaarsje opsteken en daar zullen we iets voor moeten doen. En ook in ieders persoonlijk leven is de vraag of je openheid zoekt naar de mensen om je heen en misschien niet alles oplost of dat je je afsluit en alles zelf wil oplossen. Wat is beter? Het eerste toch! Ja, die Portugezen hebben veel nog niet opgelost, maar wat fantastisch dat ze God hebben.

Pastoor Harry Quaedvlieg

Jongeren lopen samen met pastoor naar Santiago

Pastoor Harry Quaedvlieg liep deze keer niet alleen naar Santiago. Hij liep samen met een aantal jongeren uit onze parochies. Een heel speciale ervaring voor hen en uiteraard ook voor pastoor. In dit parochieblad daarom een paar passages uit het verslag dat de jongeren na afloop maakten. Daaruit valt te lezen wat zo'n pelgrimage met mensen en dus ook met jongeren doet. ***Ter inspiratie!***



Uitdagingen lagen er voldoende op de camino. Goed slapen in de herbergen, met meeuwen of een haan die je al vroeg in de morgen probeerden te wekken, een fel verlichte kerk voor het raam in Ponte de Lima, krakende bedden of een enkele snurker, was zo'n uitdaging. Soms stort er een broek af van het bed boven je. 's Ochtends vertelden we elkaar dan dat er weer een 'loden knuffelbeer' gevallen was. Af en toe ging de wekker (minder anoniem in dit verslag: Lisa) te vroeg en een enkele keer ook wat te laat.

Familieberichten

Dopelingen

27 april	Vik Philips	St. Janskluis
20 mei	Elyza Williams	St. Janskluis
10 juni	Nyncke Klinkers	St. Augustinus
24 juni	Cas Claassens	M & P Oud Geleen
15 juli	Dex Merk	Christus Koning
22 juli	Koen Meijs	St. Augustinus
29 juli	Jory Tummers	St. Augustinus

'Dat zij naar voorbeeld van ouders, peetouders en de hele geloofsgemeenschap mogen opgroeien tot gelukkige christenen.'

Overledenen

9 juni	Frans van de Wauw, 89 jaar	M&P Oud Geleen
9 juni	Paul Podbevsek, 92 jaar	Christus Koning
18 juni	Jo van den Maagdenberg-Beus, 90 jr.	St. Augustinus
27 juni	Zef Haemers, 86 jaar	Christus Koning
30 juni	Gerda Joosten-Halberstadt, 84 jaar	H. Augustinus
2 juli	Wiel Stevens, 84 jaar	M&P Oud Geleen
3 juli	Ria Cüsters-Dols, 81 jaar	Christus Koning
6 juli	Gerda Poussart-Römers, 88 jaar	OLAB
16 juli	Annie Dolmans-Arnoldi, 91 jaar	OLAB
16 juli	Tiny Hassing- Sanders, 94 jaar	St. Augustinus
18 juli	Pierre van Kan, 91 jaar	Christus Koning
20 juli	Frans Notten, 68 jaar	St. Augustinus
20 juli	Ketie Bejas-Latten, 88 jaar	OLAB
22 juli	Jeu Janssen, 93 jaar	M&P Oud Geleen
9 augustus	Hedy Manusama-van Poppel, 68 jaar	OLAB

'Mag de Heer van Leven en Dood hen opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis.'

Voorgenomen huwelijken

1 sept	13.00 u Tom Caelen en Luca Caelen-Schalk	Sweikhuizen
1 sept	14.00 u Erwin Hoofs en Claudia Godeanu	Christus Koning
21 sept	13.00 u Dennis Zeestraten en Anouk Reijnen	Basiliek Sittard

'Mag God, onze eeuwige Vader, hen bewaren in eenheid van hart en mag de vrede van Christus voor altijd in hen wonen.'

Huwelijken

15 juni	Kevin Bocken en Stephanie Emans	St. Augustinus
7 juli	Joey Luyten en Celeste Claessens	Christus Koning
11 augustus	Jaap Didden en Linda Post	Andreaskerk Heerlen

'We wensen hen Gods zegen toe en de kracht om hun woord van trouw alle dagen waar te maken.'

15 en 16 september Kerkproeverij 2018

Ik neem iemand mee naar de KERKPROEVERIJ!!!

Tot mijn 14^e levensjaar was ik gewend naar de Kerk te gaan. Met vader of moeder, met opa of oma ging ik naar de H.Mis, vooral omdat het hoorde. Het was vanzelfsprekend en was onderdeel van de *zondagse routine*. Maar op een bepaald moment van mijn leven -ja, de puberteit- waren veel dingen niet meer vanzelfsprekend, en ik ging mij de vraag stellen: waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Wat geven mij het geloof, de kerk, God, Jezus erbij? Heb ik dat nodig?

Juist in die momenten van twijfel en verandering heb ik mensen ontmoet die mij uitnodigden om naar de Kerk te blijven gaan, om te luisteren naar het Woord van God en om te bidden. Eerlijk is eerlijk: af en toe had ik geen zin om naar de Kerk te gaan -laat staan bidden-, omdat ik dacht dat ik iets beters te doen had... daarom ging ook niet. Maar dankzij deze mensen die mij bleven uitnodigen, is het dat ik heb kunnen ervaren dat God daar op mij wachtte en dat ik daar altijd terecht kon.

Als deze mensen mij niet hadden uitgenodigd om naar de kerk te gaan had ik de ervaring van de liefde van God niet kunnen opdoen, of dat ik altijd welkom ben, of dat Hij mij in de moeilijkste momenten van mijn leven bijstaat. Ik ben nu echt dankbaar omdat zij het hebben gedurfd om een tiener van 14 jaar uit te nodigen om naar de Kerk te gaan.

Daarom wil ik jullie van harte uitnodigen en aanmoedigen om ook één iemand uit te nodigen, om samen met jou, naar de kerkdienst van het weekeind van 15 en 16 september te komen. Dit is wat wij de Kerkproeverij noemen: een gelegenheid om iets van ons geloof te laten zien en *proeven*. Wees daarom niet bang een 'nee' als antwoord te krijgen, om raar aangekeken te worden... Misschien is die iemand die je uitnodigt wel iemand die zijn hele leven dankbaar met jou zal zijn, omdat je het geloof niet voor jezelf hebt gehouden, maar juist hebt willen doorgeven.

Nogmaals: wees niet bang en nodig iemand uit voor de Kerkproeverij!

Kapelaan Carlos Martinez



Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Augustinuskerk Geleen 150 jaar!

Volgens de overlevering zou het koor bestaan vanaf de stichting van de parochie Lutterade-Krawinkel. Op het vaandel staat echter het jaartal 1868. Het koor bestaat dus nu 150 jaar! Daar zijn zij trots op, want de laatste jaren heeft het veel moeite gekost om dat jubileum te halen! De koorleden worden steeds ouder en er sluiten zich geen jongere zangers bij het koor aan.

Als aardigheidje: In de beginjaren waren er vaak financiële problemen. Het dubbeltje contributie was voor sommige leden te veel. Dit werd opgelost door het verkopen van zgn. 'eerekaarten' à fl. 2,- aan 'gegoede' parochianen.



Tegenwoordig baart vooral het ledenaantal zorgen. Het koor ging daarom fuseren! Dan zijn er natuurlijk voor en tegenstanders! Toch hebben de besturen van de koren van OLAB en de St. Augustinuskerk de sprong gewaagd om samen verder te gaan. Zij zetten hun schouders eronder om door te kunnen gaan met het opluisteren van H. Missen. Zo leveren zij een waardevolle bijdrage aan de geloofsgemeenschap in Geleen.

Eind september wordt het jubileumfeest gevierd met op zondag 23 september een 'Jubileummis' waar het jubilerende koor te beluisteren is, hierbij aangevuld met leden van de andere Geleense kerkkoren. Op zondag 30 september wordt de 'dankmis' opgeluisterd door het Kamerkoor Maastricht. Aansluitend is er een receptie in het TREFPUNT in de Molenstraat. Van harte welkom!



De meest voor de hand liggende uitdaging die we op de camino hebben getroffen, was de fysieke uitdaging. Lisa had het meeste last van blaren, Sanne had de moeilijkste voeten met als gevolg dat Rick steeds meer bagage kreeg. Toch hebben we in het afzien de mooiste momenten beleefd. In het afzien zijn we tot rust gekomen en ontmoetten we elkaar en God in gesprek of gebed. De vragen van pastoor hebben ons erbij geholpen. Wie is God voor mij? Wie is Jezus Christus voor mij? Wat is gemeenschap voor mij? En tot slot: Wie ben ik? Tijdens de camino werden de vragen besproken en dat leverde interessante gesprekken of discussies op.

Heiligverklaring Zr. Katharina Kasper

De zalige Katharina Kasper wordt op zondag 14 oktober heilig verklaard. Paus Franciscus heeft opdracht gegeven om een wonder op haar voorspraak officieel te erkennen. Katharina Kasper is de stichteres van de congregatie van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, met in Limburg o.a. het klooster aan de Molenstraat in Geleen. De zusters van deze van oorsprong Duitse congregatie hebben zich altijd bezig gehouden met onderwijs en gezondheidszorg.



Een aantal jaren leden kwamen de zusters in het nieuws, omdat ze uit onvrede met de huidige zorginstanties zelf weer een nieuwe zorginstelling hebben opgericht. De zusters zijn ook betrokken bij de pastorale zorg voor Tamils in het bisdom Roermond.

Katharina Kasper werd op 26 mei 1820 geboren. Ze overleed op 2 februari 1898. Haar congregatie is actief in diverse landen. Naast Duitsland en Nederland is dat onder meer de Verenigde Staten, Engeland, India, Mexico, Brazilië, Kenia en Nigeria. De nog in Geleen wonende en zusters van haar congregatie zullen, voor zover hun gezondheid dat toelaat, aanwezig zijn bij de heiligverklaring. Op zondag 21 oktober wordt de heiligverklaring gevierd in Dernbach (Duitsland) waar het moederhuis van de orde is en op zondag 28 oktober is het feest in Geleen. In het volgende parochieblad meer hierover.



MIVA-collecte 25 en 26 augustus

Dit jaar vraagt MIVA met de kerkcollecte op 25 en 26 augustus aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. MIVA ondersteunt lokale initiatieven met onmisbare vervoer- en

communicatiemiddelen. Ook in de armste regio's van Zimbabwe is de gezondheidszorg vaak moeilijk bereikbaar. De bevolking heeft geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA wil hun werk ondersteunen met twee auto's om zo de bevolking de gezondheidszorg te kunnen geven die nodig is.

Een aorta dissectie zei de zaalarts na onderzoek in de scan. Niet beseffend hoe ernstig gaat je zoon per ambulance naar Maastricht. Direct op de operatiekamer, een langdurige ingreep, een laatste groet, een geslaagde operatie. 40 uur later de mededeling, dat hij overleden is. Dan wordt het stil, de dag wordt nacht. In de duisternis van onbegrip, verzet en opstandigheid wordt een afscheidsdienst geschreven te houden in de Christus Koningkerk. Cantare zingt empathisch, de kerkruimte gevuld met vele familieleden en vrienden en een pastoor die de juiste woorden zegt. Een troostrijk afscheid voor mijn vrouw, mijn andere zoon en de kinderen. We leggen hem in het graf van zijn vader gestorven in 1967, ook ineens verdwenen na een auto ongeluk. Hopelijk ontmoeten ze elkaar.

Ik kan niet anders dan op deze manier deze column beginnen. Wekenlang aandacht voor elkaar en gesprekken over onze zoon, een film die de kleuren en plots heeft van alles wat je samen hebt meegemaakt. Vrienden bellen en schrijven, familieleden komen vaker naar je toe. Zo kom je langzaam weer bij jezelf terug, bij de kern van wat je met je zoon en allen om hem heen hebt meegemaakt. Dan verschijnen in de gesprekken verhalen, die je doen twijfelen aan overtuigingen over leven na de dood, vragen als; hebben de artsen wel goed ingegrepen, waarom worden we gepakt door de bovenwereld. Vooral het gevoel, dat het leven zo zinloos lijkt op het moment, dat je slechts met herinneringen moet leven. Je moet het maar een plek geven is een voortdurend advies. Dat is natuurlijk waar, maar niet zo maar waar te maken.

Inmiddels zijn we drie maanden verder; het grafteken wordt weer herplaatst met een nieuwe naam erbij. Bij dit grafteken kunnen we in stilte ons verdriet bespreekbaar maken. De plek moet nog gevonden worden. We kunnen dan ook zeggen, dat het leven weer zin heeft ondanks de verschrikkelijke ervaring van het verliezen van je zoon. Ook kunnen we langzaam onze twijfels een plek geven. Onze overtuiging blijft overeind; ons leven is tijdelijk, gaat over de dood heen. De droom ooit niets meer te hoeven en niet meer te weten wat van belang is blijft overeind. De overtuiging, dat we allemaal door de Schepper gewild zijn hoe ons leven ook verloopt, geeft perspectief. Leven en dood zijn de basis voor overleven, geluk ervaren zo af en toe en de balans vinden tussen zekerheid en onzekerheid, vreugde en verdriet. Bovendien is wezenlijk, dat je samen met de ander diepgaande ervaringen en veranderingen doorlééft. Dan voel je zonder veel woorden te gebruiken, dat samen de kern vormt van leven. Vooral samen beleven, waarin ieder zijn eigen zingeving hierbij uitspreekt en vasthoudt. Je ervaart hoe waardevol je voor de ander kunt zijn. Hier zijn geen woorden voor, het is een te realiseren droom.

Nu beseffen we opnieuw hoe belangrijk een afscheidsritueel is: de dood wordt hierin niet ontken, maar een plaats gegeven in gezangen en woorden, in stilte en gebaren te midden van velen, die met je meelevend en voelend, dat dit ritueel bindt en troost. Met name als de gestorvene gezegend en bewierookt wordt, omdat zijn leven zo waardevol is geweest, opgenomen wordt in de eeuwigheid van ergens zijn zonder te weten waar.

Tenslotte kan ik dankbaar zijn, dat de kerk zijn ritueel bewaart en koestert, dat in het ritueel de gestorvene een teken is voor onze toekomst, dat in woord en gebaar de verbondenheid met levenden en doden een troost kan zijn.

“Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut”.

“Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God, van hem alleen mijn heil”.

Geloofsverdiepingenavonden Neocatechumenale Weg

In het kader van de Permanente Geloofsopvoeding en Nieuwe Evangelisatie van onze parochies, willen wij dit jaar opnieuw beginnen met de catechese van de Neocatechumenale Weg. Het zijn avonden waarbij iedereen welkom is om te luisteren. Zeker als U meer wilt weten over het geloof en/of meer verdieping daarin wil hebben, raad ik U aan om deze avonden bij te wonen.

Wij beginnen op maandag 10 september van 20.00 tot 21.00 uur, elke maandag en donderdag t/m maandag 29 oktober. Er zijn dus twee bijeenkomsten per week. Al zijn de thema's aan elkaar verbonden, elk onderwerp afzonderlijk is ook goed te volgen. De avonden worden gehouden in de zijkapel van de St. Augustinuskerk en eindigen met een retraite van 3 dagen (2 nachten) op een locatie die later bekend zal worden gemaakt. De retraite is van vrijdagavond 2 november t/m zondagmiddag 4 november. Hebt U interesse? Aanmelding is niet nodig! Kom maar gewoon minstens één van deze avonden bezoeken.



Onderweg valt er veel te beleven. In de bosrijke delen liggen bladeren in de vorm van bananenschillen. Als we die zagen, werd er vaak wat meer doorgelopen; het pad was dan onverhard. Het was letterlijk juichen om de eerste onverharde paadjes van de camino. Verder troffen we vele (waak)honden, katten of wilde konijnen. Een enkele keer troffen we ook schapen met herder. De herder was blij om enkele 'peregrinos' te zien, gaf Rick een hand en was dolgelukkig om Sanne te zien. Zij mocht wel blijven! Nu weet u meteen waarom zij als eerste bovenop de berg was aangekomen! ;-) (Als u uw hoofd naar links draait kunt u hierin misschien een knipogend gezichtje herkennen!).

Zondag 9 september 2018

Torenfeesten

Oud-Geleen

Locatie: Brouwersplein (nabij kerk in Oud-Geleen).

Aanvang: 13.00 uur tot ca. 20.00 uur.

Doel: Onderhoud en instandhouding monumentale kerk.

Organisatie: Stichting Torenfeesten Awt-Gelaen

We heten iedereen van harte welkom!

Optredens van

Sjaskapel Hawf Óm, Neet Mis, Ivo van der Bijl, Pleyzengers, Peter Kunkels, Popgroep Hard2Get

In de pauzes gezellige muziek met D.J. Guy Colson.

Presentatie: Ben Erkens.

21 SPEL met zéér mooie prijzen!

Koffie met gebak en volop lekker eten en drinken.





St. Augustinus Lutterade Prins de Lignestraat

WZC Olympiastaete elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zondag 26 augustus 9.30u Hoogmis Vic Tilmann-Heuts. *Patroonsfeest van onze parochie; MIVA-collecte.*

Maandag 27 augustus 9.00u H. Mis voor de zieken van de Parochie.

Woensdag 29 augustus 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 31 augustus 9.00u H. Mis Voor de jongeren, dat ze de weg terug naar het geloof mogen vinden.

Zondag 2 september 9.30u Hoogmis

Jrd. Jan Stelten; Trees Baggen; Toine Smets.

Na de H. Mis kunt U koffiedrinken in de pastorie, Prins de Lignestraat 31.

Maandag 3 september 9.00u H. Mis t.e.v. H. Bernadette.

Woensdag 5 september 19.00u H. Mis Uit dankbaarheid.

Vrijdag 7 september 9.00 H. Mis T. e.v. H. Hart van Jezus.

Zondag 9 september 9.30u Hoogmis

Jrd. Was Stevens-Gruijthuijsen; jrd. ouders Jo en Griet

Wauben-Janssen; jrd. ouders Ummels-Sangen, ouders Scheffers-Mullenders;

jrd. Anny Smeets-Ummels; ouders Geraerts en dochter Gerry;

Ouders Soons-Meels; José Smets-Boonen.

Maandag 10 september 9.00u H. Mis

Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen.

Woensdag 12 september 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 14 september 9.00u H. Mis T.e.v. H. Bernadette.

Zondag 16 september 9.30u Hoogmis KERKPROEVERIJ Opening

St.Cornelius Octaaf Eerste jrd. José Smets-Boonen; overl. van de familie Tilmann-Heuts; Tiny Nijsten (par.); ter ere van St. Cornelius.

Maandag 17 september 19.00u. H. Mis St. Cornelius Octaaf

Voor Priesterroepingen; t.e.v. St. Cornelius.

Dinsdag 18 september 19.00u.H.Mis St. Cornelius Octaaf T.e.v. St. Cornelius.

Woensdag 19 sept. 19.00u H. Mis St. Cornelius Octaaf T.e.v. t. Cornelius
Donderdag 20 sept. 19.00u H. Mis St. Cornelius Octaaf T.e.v. St. Cornelius.
Vrijdag 21 september 19.00u H. Mis St. Cornelius Octaaf T.e.v. St. Cornelius.
Zondag 23 september 9.30u Hoogmis Mis Afsluiting Cornelius Octaaf
Jubileummis St. Ceciliakoor (*zie elders in het parochieblad*)

Jrd Dora van Kempen-Ververgaert; jrd. ouders Smets-Piepers, Toine Smets.

11.00u Familie Mis, aansluitend de jaarlijkse kinderzegening, daarna koffie/limonade in de Pastorie.

Maandag 24 september 9.00u H. Mis Voor slachtoffers van natuurrampen.

Woensdag 26 sept 19.00u H. Mis ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren.

Vrijdag 28 september 9.00u H. Mis Voor slachtoffers van terreur en geweld.

Zondag 30 sept 9.30u Hoogmis Kamerkoor Maastricht o.l.v. Ludo Claesen
Dankmis i.v.m. 150-jarig jubileum Zangkoor St. Cecilia

jrd. ouders Hornesch-Janssen; jrd Herma Beaumont-Huizenga;
Martha Baggen-Hubens en Teun Baggen.

Maandag 1 oktober 9.00u H. Mis Voor Priesterroepingen.

Woensdag 3 oktober 19.00u H. Mis

Ouders Diedereren-Hennekens, Lucie Diedereren; t.e.v. H.Theresia.

Vrijdag 5 oktober 9.00u H. Mis

T.e.v. H. Hart van Jezus; slachtoffers van het Bombardement 1942.

Zondag 7 oktober 9.30u Hoogmis Jrd ouders Sangers-Willems; Trees Baggen;
ouders Johan Walter en Maria van de Ven- Mevis, André van de Ven.

Na de H. Mis kunt U koffiedrinken in de pastorie, Prins de Lignestraat 31.

Maandag 8 oktober 9.00u. H. Mis

Ouders Baggen-Delahaye, Trees Baggen; Vic Tilmann-Heuts (par.).

Woensdag 10 oktober 19.00u H. Mis Tot zekere intentie.

Vrijdag 12 oktober 19.00u H. Mis T.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes.

Zondag 14 oktober 9.30u Hoogmis Voor Priesterroepingen; voor de jongeren
dat ze de weg terug naar het geloof mogen vinden.

Maandag 15 oktober 9.00u H. Mis voor de stervenden voor een zalige dood;

Woensdag 17 oktober 19.00u H. Mis Tiny Nijsten; t.e.v. St. Cornelius.

Vrijdag 19 oktober 9.00u H. Mis Voor geestelijk en tijdelijk welzijn parochie.

*Dankzij onze Kerkenwacht is de kerk geopend op maandag t/m zaterdag van
14.00 uur tot 16.00 uur. Elke vrijdag vanaf 8.30 uur uitstelling van het
Allerheiligste*



Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bloemenmarkt Lindenheuvel

WZC Bloemenhof elke dinsdag 14.30u H. Mis of Viering

Zaterdag 25 augustus 19.00u H. Mis Volkszang *MIVA-collecte*
Maandag 27 augustus 19.00u H. Mis met Marianoveen
Zaterdag 1 september 19.00u H. Mis Volkszang Zwd. Annie Dolsmans-Arnoldi; Ton en Paula Jacobs-Baggen.
Maandag 3 september 19.00u H. Mis *met Marianoveen*
Zaterdag 8 september 19.00u H. Mis Volkszang
Maandag 10 september 19.00u H. Mis met Marianoveen
Zaterdag 15 september 19.00u H. Mis Kerkkoor KERKPROEVERIJ Jrd. Ouders Dols-Cox; overleden familieleden Kropivšek; Lies van Bergen-Zeelen.
Maandag 17 sept 19.00u Géén H. Mis *met Marianoveen i.v.m. Corneliusoctaaf*
Zaterdag 22 september 19.00u H. Mis Volkszang Ouders Hoeks (vrj. moeder).
Maandag 24 september 19.00u H. Mis *met Marianoveen*
Zaterdag 29 september 19.00u H. Mis Volkszang Zwd. Hedy Manusama-van Poppel, jrd. ouders Voncken-Hensgens; jrd. ouders Ruyters-Peeters.
Maandag 1 oktober 19.00u H. Mis *met Marianoveen*
Zaterdag 6 oktober 19.00u H. Mis Volkszang Ton en Paula Jacobs-Baggen.
Maandag 8 oktober 19.00u H. Mis *met Marianoveen*
Zaterdag 13 oktober 19.00u H. Mis Volkszang
Maandag 15 oktober 19.00u H. Mis *met Marianoveen*



H. H. Marcellinus & Petrus Oud-Geleen Leursstraat

WZC Oud-Geleen elke dinsdag 14.30u H. Mis of Viering

Zondag 26 augustus 9.30u Hoogmis *MIVA-Collecte*
Dinsdag 28 augustus 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 29 augustus 9.00u H. Mis Voor de schoolgaande kinderen.
Zondag 2 september 9.30u Hoogmis Jrd. ouders Hellenbrand-Godschalk; jrd. pastoor v. Hout; jrd. Peter Knubben. *Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.*
Dinsdag 4 september 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 5 september 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.
Zondag 9 september 9.30u Hoogmis Zwd. Jeu Janssen; jrd. Helmut van der Vorst; jrd. Joke Willen; Wil Lemeer.
13.00u Torenefeesten op het Brouwersplein (*zie elders in het parochieblad*).
Dinsdag 11 september 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 12 september 9.00u H. Mis Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers.
Zondag 16 september 9.30u Hoogmis KERKPROEVERIJ Jrd. Martin Driessen. *Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.*

Dinsdag 18 september 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 19 september 9.00u H. Mis Voor de zieken.
Zondag 23 september 9.00u Hoogmis Frans v.d. Wauw.
Dinsdag 25 september 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 26 september 9.00u H. Mis Voor de eenzamen.
Zondag 30 september 9.30u Hoogmis Ouders Biesmans-Bemong en Léon; ouders Queis en ouders Bronneberg.
Dinsdag 2 oktober 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 3 oktober 9.00u H. Mis Jac en Jeanne Solberg-Nelissen.
Vrijdag 5 oktober 18.30u Rozenkransgebed
Zondag 7 oktober 9.30u Hoogmis Jrd. ouders Peters-Delahaye; ouders Hellenbrand-Godschalk; Wil Lemeer; José Biesmans-van der Venne; de levende en overleden leden v.d. K.B.O. Oud-Geleen.
Aansluitend aan de Hoogmis is er koffie drinken in het parochiehuis.
Dinsdag 9 oktober 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 10 oktober 9.00u H. Mis Overleden ouders Schols-Nass.
Vrijdag 12 oktober 18.30u Rozenkransgebed
Zondag 14 oktober 9.30u Hoogmis Franja Piosik-Duczmal en Jozef Piosik; jrd. Annemiek Helsloot; Frans v.d. Wauw.
Dinsdag 16 oktober 18.30u Rozenkransgebed
Woensdag 17 oktober 9.00u H. Mis Frits v. Cruchten en Fien Ramaekers..
Vrijdag 19 oktober 18.30u Rozenkransgebed



Christus Koning Kluis

Zondag 26 augustus 11.00u H. Mis Schola Gregoriana Jrd. Marc Frusch; jrd. Hub en Jeanny Frusch en Hub Keulers; jrd. Mathias Dohmen en Anna Maria Dohmen-Goossens; Jo Janssen en overledenen van de fam. Vleugels-Houben; Jacques Keulers en overledenen van de fam. Keulers-Thielen. *MIVA-Collecte.*
Donderdag 30 augustus 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.
Zaterdag 1 september 14.00u Huwelijk Erwin Hoofs en Claudia Godeanu.
Zondag 2 september 11.00u H. Mis Schola Gregoriana Zwd. Kette Bejas-Latten; jrd. ouders Leo en Lenie Troquet en dochter Marian; Lambert Dreessen.
Donderdag 6 september 9.00u Géén H. Mis, wel in de Past. van Arskerk.
Zondag 9 september 11.00u H. Mis Gemengd Koor Zwd. Pierre van Kan; jrd. Harrie Machils; Sèph Montforts; Wendy Hinke-Michels.
Donderdag 13 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.

**Zondag 16 september 11.00u Schola Gregoriana Oecumenische Viering
KERKPROEVERIJ** *Na de mis koffie drinken*

2^e jrd. Trautje Haemers-Vanhommerig; jrd. ouders Debets-Mijnes; jrd. ouders Schumacher-Koolen.

Donderdag 20 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.

Zondag 23 september 11.00u H. Mis Volkszang

1^e Jrd. Thei Pustjens; jrd. Elly Linssen-Klinkers; Pierre van Kan (namens bewoners Aramis); Wendy Hinke-Michels.

Donderdag 27 september 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.

Zondag 30 september 11.00u H. Mis Schola Gregoriana Theo Simons (trouwdag); Jan Stevens en Bella Schmitz; Ketië Bejas-Latten (verjaardag); Wendy Hinke-Michels.

Donderdag 4 oktober 9.00u Géén H. Mis, wel in de Past. van Arskerk.

Zondag 7 oktober 11.00u H. Mis Schola Gregoriana Jrd. Peter Donners; Lambert Dreessen. *Na de mis koffie drinken*

Donderdag 11 oktober 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.

Zondag 14 oktober 11.00u H. Mis Schola Gregoriana

Donderdag 18 oktober 9.00u H. Mis Voor de overledenen van de parochie.



H. Pastoor van Ars Lienaertsstraat

WZC Bunderhof elke dinsdag 15.30u H. Mis of Viering

Zaterdag 25 augustus 17.30u H. Mis Kerkkoor *MIVA-collecte*

Zaterdag 1 september 17.30u H. Mis Volkszang

Donderdag 6 september 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans.

Vrijdag 7 september 18.30u Taizéviering

Zaterdag 8 september 18.30u H. Mis Kerkkoor Ouders Penders-Schreurs;

Zaterdag 15 september 17.30u H. Mis Cantare Kerkproeverij Jrd. ouders Rika en Pierre Leunissen; Cor Streutjens.

Zaterdag 22 september 17.30u H. Mis Kerkkoor

Zaterdag 29 september 17.30u H. Mis Volkszang Jacques Lemeer.

Donderdag 4 oktober 9.00u H. Mis Guus en Pierre Tans.

Vrijdag 5 oktober 18.30u Taizéviering

Zaterdag 6 oktober 17.30u H. Mis Volkszang

Jrd. ouders Hoppers-van der Meer; Ouders Hennekens-

Thiessen en ouders Peeters-van Gansewinkel en kinderen; Cor Streutjens.

Zaterdag 13 oktober 17.30u H. Mis Kerkkoor

Jrd. ouders Buskens-Teney en zoon Hub.

Elke zaterdagavond na afloop van de H. Mis kunt u bij een kopje koffie uw medeparochianen ontmoeten.

Opgeven misintenties en aanleveren kopij

Misintenties voor in het volgende parochieblad, periode 20 oktober tot en met 14 december, kunt u tot en met 5 oktober a.s. opgeven bij uw parochiehuis. Misintenties voor een doordeweekse H. Mis kosten € 12,50 misintenties voor een H. Mis in het weekend kosten € 27,50. Voor de overige stipendia verwijzen wij naar de website van de parochies www.rkparochiesgeleen.nl Heeft u kopij of wilt u reageren op artikelen geef dat dan vóór 5 oktober door via uw parochiehuis of parochiekantoorgeleen@gmail.com

Ondanks verschillen tussen ons allen groeiden we tijdens deze camino dichter naar elkaar toe. Allen waren we 'peregrinos', allen eenzelfde doel, allen dezelfde tocht. Maar toch met ieder z'n eigen intenties en drijfveren, z'n eigen moeilijkheden en worstelingen, z'n eigen antwoorden op levensvragen en z'n eigen beleving bij het bereiken van Santiago.

Kippenvel als je aankomt op het plein in Santiago. Nog eens kippenvel als er prachtig wordt gezongen tijdens de mis in de kathedraal. Het is volbracht als Jakobus omhelst wordt. Een omhelzing als einde van de camino, als dank-je-wel, heilige beschermer op onze reis! Het pelgrimsgebed bidden zorgt voor het besef dat een nieuwe camino op het punt van beginnen staat. Een nieuwe camino, met de ervaring dat God in overvloed zal geven. Vertrouwen, levensvreugde en inspiratie.

Wij zijn dankbaar voor deze camino, dankbaar voor alles wat we hebben mogen ontdekken, voor alles wat ons in overvloed is gegeven. Aan het einde van dit verslag willen wij ook jullie allen bedanken voor jullie medeleven en gebed tijdens deze camino. Wij hopen dat ook jullie geïnspireerd mochten worden door de verslagen en het vertrouwen, de inspiratie en de levensvreugde die wij hebben geprobeerd te beschrijven ook zelf mogen ervaren.

Buen camino!



Pastoraal team

Pastoor H. Quaedvlieg

Bloemenmarkt 13 6163 CE
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Kapelaan C. Martinez

Prins de Lignestraat 31 6161 CX
046-474 62 66
Carlosivan0221@gmail.com

Diaken J. Sietzema

Jurgensstraat 85 6181 HE ELSLOO
046-437 81 13
jsietzema1950@gmail.com

Parochies

Opgeven van misintenties bij uw parochiehuis (PH). Vragen over uw parochie? Neem contact op met de parochiële kerngroep (PKG).

St. Augustinusparochie

PH Prins de Lignestraat 31 6161CX
Open donderdag 10.00 tot 11.30 u
046-4746266
NL14INGB0001055031
NL20RABO0130503592
Kerkhof NL 84 RABO 0170 5116 42

Contactpersoon PKG:

Ans Poeth 046-474 43 38
bertenans@kpnmail.nl

Parochie HH Marcellinus & Petrus

PH Leursstraat 3 6166 CL
Open woensdag 9.30 tot 10.30 u.
06-57 78 79 56
parochiesecretariaatoudgeleen@gmail.com
NL27RABO0116000511
NL21INGB0001033274
Kerkhof NL50RABO0300866771

Contactpersoon PKG:

Marlies Selker 06-23818869

Parochie OLAB

PH Bloemenmarkt 13 6163 CE
Open dinsdag 13.30 tot 15.30 u.
046-474 34 20

NL42INGB0001038522
NL94RABO0130501581

Contactpersoon PKG:

John Buskens 046-474 11 71
johnbus@planet.nl

Parochie Christus Koning/PvA

PH Kluis 21 6165 EL

(ingang sacristie)

Open maandag 10.00 tot 12.00 u.
06-82 98 06 00

c.koningkluis@gmail.com

NL35 RABO 0116 0012 40 (CK)
NL49 RABO 0116 0005 03 (PvA)

Contactpersoon PKG:

Ben Ketelslegers 046-4746904
bketelslegers@kpnplanet.nl

Ziekencommunie/bezoek

Wilt u thuis de ziekencommunie ontvangen (1^e vrijdag vd maand) of bezoek bij een ziekenhuisopname? Geef dit dan door aan het parochiekantoor.

Priesterwachtdienst

In noodgevallen: Klooster Sancta Maria Molenstraat 44 046-4789500

Parochiekantoor/kerkbestuur

Bloemenmarkt 13 6163 CE
parochiekantoorgeleen@gmail.com
secretariaatRKParochiesGeleen@gmail.com 046-4743420. Parochiekantoor is bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 u.

Parochieblad (gratis) ontvangen?

Geef naam en adres door aan het parochiekantoor en ontvang het blad in de brievenbus en/of per mail.

